



ÖSTERGÖTLANDS
HEMBYGDSFÖRBUND

Östergötlands Hembygdsblad

Värmande Julnummer!

Ryslig spökvandring i
Högby

Höstkonferensen i Östra Ed

Nr 4-2019

ÖSTERGÖTLANDS HEMBYGDSBLAD

Utkommer med fyra nummer per år och ges ut av Östergötlands Hembygdsförbund, till vilket 95 föreningar med runt 19 000 medlemmar är anslutna.

Tidningen ges sedan 2016 ut digitalt och får distribueras fritt till alla medlemmar i förbundet. Tidningen finns även för fri nerladdning från förbundets hemsida www.hembygd.se/ostergotland.

Ansvarig utgivare

Rolf Pettersson (förbundsordförande)
Härna Åland, 590 76 Vreta kloster
Tel: 073-346 49 04
E-post: rolf.k.pettersson@telia.com

Utkommer

omkring 15/3, 15/6, 15/9, 15/12

Manusstopp

7/3, 7/6, 7/9, 7/12

Välkommen med textbidrag, foton och annonser!

Materialet skickas (e-postas helst) till kansliet. Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera texter och bilder.

Annonspriser

1/1 sida 1200:-
1/2 sida 600:-
1/4 sida 400:-

Östergötlands Hembygdsförbunds Kansli

Vasavägen 3, 582 20 LINKÖPING
Tel: 076-103 11 39
ostergotland@hembygd.se
www.hembygd.se/ostergotland

Omslagsbild



Frostnupna rönnbär i Åby, Norrköping.
Foto: Jesper Ström

INNEHÅLL:

Ordföranden har ordet	sid 3
Höstkonferensen i Östra Ed	sid 4
Färjan över Edsviken	sid 5
Äldredagen 2019	sid 6
Hembygd Öst gästade Linköping	sid 7
Ryslig spökvandring i Högby	sid 8
Nykils Hbf höststädar hembygdsgården Dalby	sid 9
Annonser mm	sid 10-12



Välkommen
till vår Januari-
konferens i
Linköping lör
25 jan 2020!

Se program &
inbjudan på
vår [hemsida](#)
[HÄR:](#)

Ordföranden har ordet

Så börjar 2019 lida mot sitt slut och vi ska lära oss att skriva 2020. Det är inte bara 2019 som tar slut utan vi går också in i ett nytt decennium. Den som har avgivit ett nyårslofte för 2019 och som inte blev uppfyllt kan ju göra det lätt för sig och ta samma för 2020!



Det är också läge att sammanfatta det gångna året. 2019 började med Januarikonferensen, där vi för första gången var i gamla vagnhallen på föreningshuset Fontänen (eller gamla, gamla brandstationen). Vi säger ju så i Linköping, ”gamla, gamla” busscentralen osv. Även årsmötet hölls på Fontänen, där jag blev vald till ny ordförande. Vi kommer även 2020 att utnyttja denna lokal, som är mycket bra och prisvärd.

Efter midsommar genomförde vi landshövdingetur-nén med vår nytillträdde Carl Fredrik Graf. Denna gång besökte vi fyra medlemsföreningar i Östergötlands kustlandskap. En mycket uppskattad tur, som vår kanslist Jesper så förtjänstfullt hade arrangerat. Höstkonferensen hölls i Östra Ed. En mycket välordnad och trevlig konferens i ett hörn av Östergötland som jag inte hade så mycket kännedom om. Stort tack till Östra Eds Hembygdsförening! Läs mer på sid. 4.

Vi har även deltagit på Äldredagen på Linköpings Konsert och Kongress tillsammans med hembygdsföreningarna Vreta kloster och Wist. David Fogelberg

visade upp Bygdeband. Detta är ett bra tillfälle för föreningarna i Linköpings kommun att visa upp sig och även bedriva försäljning. Deltagandet är ju gratis!

Om vi blickar framåt, så står Januarikonferensen närmast på agendan. Även denna gång kommer vi att hålla till på Fontänen. Östergötlands museum har genom Stefan Hammenbeck skänkt ett stort antal böcker som vi kommer att lotta ut på konferensen. Ett annat inslag är hur och var man söker projektbidrag. Detta är inte minst viktigt i dessa tider då kommuner och regioner fortsätter dra ned på kulturbidragen. Sedan följer årsmötet i vanlig ordning i april och då får vi se hur styrelsen ser ut efter det.

Tjärbränningsprojektet fortsätter. Ulrika Hembygdsförening har redan kommit igång och Björnsäters Hbf står i startdalen. De föreningar som har möjlighet tycker jag ska försöka delta i detta samarbete med Linköpings stift. Det är en bra möjlighet att få ett tillskott till föreningskassan. Det är bara att kontakta stiftsantikvarie Niclas Fredriksson.

Det är dessutom avspark för demokratins 100-årsjubileum. Projektet är en nationell satsning för att öka kunskapen om tillkomsten av den allmänna och lika rösträtten för 100 år sedan. Mer om även detta på januarikonferensen 25/1 nästa år.

Ett Gott Nytt 2020 tillönskar jag Er alla!



Rolf Pettersson

Medlemsföreningar!

Besökare Museum
Musik Midsommar Remisser
Evenemang Skolan Utflykter
Arbetade timmar

Ni hjälper väl till att svara på **Sveriges Hembygdsförbunds enkät** om hembygdsrörelsens verksamhet 2019? Denna statistik är ett av de viktigaste verktygen för att påverka rörelsens inflytande i samhället. Alla svar behövs!

Gör detta senast 20 januari via denna länk:

Höstkonferensen i Östra Ed



David Fogelberg visar och berättar om historiken bakom färjetrafiken över Edsviken för höstkonferensens deltagare.

Text & foto: Jesper Ström, Östergötlands Hembygdsförbund

En lång och snirklig bilfärd den 28 september tog drygt 40 medlemmar från olika hembygdsföreningar mot ett av länets mest sydöstra hörn i Valdemarsviks kommun. Då stod nämligen hembygdsföreningen i Östra Ed värd för Östergötlands Hembygdsförbunds Höstkonferens.

Då föreningen är nära grannar med Östra Eds kyrka, hölls konferensen i det lilla gemytliga församlingshemmet bredvid kyrkstallet.

Länsarkivarie Albin Lindqvist berättade om sin hemförening i Ringarum som gallrat föremålssamlingar via auktionering. Ett inte helt okontroversiellt beslut, som dessutom till en början inte rekommenderades av länsmuseum. Men med facit i hand var det både ett uppskattat evenemang från besökare samt en nödvändig gallring. Allt gjordes som ett projekt kallat "Från förråd till museum", till vilket man även fick bidrag från Riksantikvarieämbetet.

Hannes Carlsson från Valdemarsviks kommun bjöd sedan på en spännande vandring i Östgötaledens spår. Han har i området runt Tryserum själv skapat en kultur- och naturstig med ett 30-tal informationsskyltar som han byter med jämna mellanrum. Utöver det har han tillverkat ett flertal kartor, bl.a cykelkartor.

Besökarnas hunger stillades när det bröts för lunch, bestående av två sorters värmande grönsakssoppor med bröd.

Sveriges Hembygdsförbunds generalsekreterare Jan Nordwall tog över härnäst. Han informerade från landskapskonferensen i Nora. Många vattenmiljöer är idag hotade, och föreningar bör uppmärksamma om detta sker lokalt. Han puffade även för nyheter i Hembygdsportalen.

Nykils Hembygdsförening berättade härnäst hur de fått bidrag ur landsbygdsprogrammet till att borra en vattenbrunn på sin hembygdsgränd. En inte helt okomplicerad procedur, men väl värt det i slutänden.

Via en förinspelad Youtube-video kunde Anneli Friberg från Västra Hargs Hembygdsförening berätta om sina 10 bästa tips att tänka på när man söker projektbidrag. Föreningen fick nyligen närmare 300 000 kr från Riksantikvarieämbetet till kulturarvsarbete till att anordna en torp-trädgård. Se denna video [via denna länk](#):



Bertil Lindqvist visar hur man kan bedriva släktforskning via kartor.

Som sista inslag visade Bertil Lindqvist från släktforskarföreningen DIS-filbyter hur man kan bedriva släkt- & hembygdsforskning via avancerade kartor i systemet Disgen.

En gårdsvandring plus en guidad visning vid bron över Edsviken om färjetrafiken i Edsviken, av David Fogelberg avslutade dagen. Läs mer om dess historik på nästa sida!

Färjan över Edsviken



Dragning för hand av färjan över Edsviken under tidigt 1940-tal. Till höger ses Börje Hjalmarsson, den förste ordföranden i Östra Eds hembygdssförening. Bild: Östra Eds Hbf

Det första som är skrivet om trafiken över Edsviken är att det bodde en roddare i Ropsudden 1823

År 1846 ordnade överstelöjtnant Sten-Erik Geete på Åsvik en färjeförbindelse för trafiken över Edsviken, mellan Skeppsgården och Åsviklandet. Det var en träfärja som drogs för hand, och kunde frakta dragare med fordon. Tidigare hade det funnits en roddare som ombesörjde persontrafik med roddbåt.

Färjan var privat och Åsvik ansvarade för den ända fram till 1904, man tog viss ersättning av trafikanterna. Fordon med parhästar fick betala 15 öre, enbetshäst med vagn 10 öre och gångtrafikant 5 öre, per enkel resa. Denna taxa gällde i början av 1900-talet. Det kan antagas att gångtrafikanter i stor utsträckning själva rodde över viken.

I äldre tid var det många invånare på Åsviklandet, redan på 1600-talet var det 10 torp plus de gamla gårdarna som var egna fastigheter. Under tiden fram till 1850 var tillväxten avsevärd och äldre personer berättade på 1940-talet, att det när folkmängden var som störst hade bott sammanlagt 300 personer på det nuvarande godset. Den siffran stämmer nog ganska bra med kyrkobokföringen.

Sedan affären i mitten av 1800-talet hade öppnats i Skeppsgården och ca 100 år framåt var det många som skulle till Skeppsgården och handla. I motsatt riktning var det skolbarn och kyrkobesökare. Dessutom var det kvarnskjutsar och övrig trafik för jordbrukets räkning. Trafiken var alltså ganska omfattande när det allmänna övertog färjan efter sekelskiftet 1900.

I samband med att väggkassan övertog färjan gjordes en utredning om ett eventuellt brobygge.

Ritningar och kostnadsförslag överlämnades till Hembygdssföreningen av Thore Bodger i Lofta. År 1903 beräknades kostnaden för en bro till 54000 kronor. Det förslaget kom dock inte att verkställas utan färjetrafiken fortsatte i vägförvaltningens regi till 1984 när den nuvarande bron byggdes. Då var både kostnadsläget och bron mycket annorlunda. Den bron kostade över sex miljoner.

Systemet med en handdragen färja kom att fortsätta över etthundra år även om det kom nya färjor ett par gånger. Den första färjan kom att bytas ut någon gång under senare halvan av 1800-talet.

Den andra färjan byggdes av murare Holms far Julius Mathsson från Holmen vid Saffsfjärden, och den var i bruk till 1921.

Den sista handdragna färjan som inköptes begagnad var i bruk till 1948 och lades sedan upp på land utmed Edsviken. Då ersattes den av en motordriven färja.

Det fanns tidigare många färjelinjer i kustbandet inom det område som numera kallas Blå Kusten, men detta torde vara den enda av den allmänna trafikens gamla färjor som finns kvar, och är i sådant skick att den kan visa hur den en gång fungerade. Den överläts till Östra Eds Hembygdssförening 1983. Då hade den under tidigare år på land utsatts för viss åverkan, bl.a. hade golvet rivits bort (se foto nästa sida).

För att bevaras för framtiden har färjan försetts med tak, det hör givetvis inte till den ursprungliga utrustningen. Den har också putsats av och tjärstruktits flera gånger.

Hembygdssföreningen har hela tiden haft som målsättning att färjan skulle repareras och förses med tillhörande utrustning, som visar hur den fungerade när den användes för trafiken,

nämligen tross av lämplig längd och grovlek, linblock och stödrullar samt dragträn m.m.

Tillsammans med vår vagnpark och övriga äldre inventarier samt kyrkan och den vackra naturen utmed Edsviken kan den utgöra ett intressant turistmål!



Den gamla färjan finns bevarad vid bron över Edsviken. Foto: Jesper Ström

Ropsudden.

Namnet Ropsudden kommer enligt Rudolf Lindeskog av att ropa båt. Före 1700 fanns ingen boplats här vid viken under det att det bodde ganska många personer på Åsvik. Alltså fick den som skulle över viken och saknade egen båt "ropa båt" från Åsviksidan. Den lilla stugan som låg söder om nuvarande

bron, och benämndes Åsviks backstuga kan ha haft betydelse i det fallet.

Lastbryggan i hamnen byggdes antagligen när segelskutorna började kusttrafiken någon gång på 1860-talet. Säkert byggdes den om och gjordes större och stabilare under årens lopp.

Skeppsgården blev med tiden en utlastningshamn i första hand för skogsprodukter, men fram på 1930-talet lastade man också ut en hel del spannmål. En del gods kom även med skutorna men utlastningen torde ha dominerat.

Under sågverksperioden sista åren på 20-talet fraktades sågat virke och props till England, men i de större båtarna fick man lasta ute på redde, ty det var för grunt vatten vid bryggan.

Ångbåtstrafiken mellan Västervik och Stockholm som startade i början av 1890-talet anlöp bryggan. Då fick Skeppsgården en efter dåtida förhållanden bra förbindelse med Stockholm.

Trafiken fortsatte till något år in på 1940-talet. De flesta skutorna hade försvunnit framåt 1950 och bryggan revs bort. Hembygdsföreningen tog senare platsen i anspråk när de brände Valborgsmässobål. Det höll vi på med till brobygget började 1984.

Text: Östra Eds Hembygdsförening

Äldredagen 2019

Hembygd förbundet deltog för fjärde året i rad på evenemanget *Äldredagen* på Konsert & Kongress i Linköping den 9 oktober. Kommunen anordnar årligen denna mässliknande tillställning för alla seniora medborgare, med både underhållning och utställare.

Årets tema var "Bli vän med tekniken", och hembygd förbundets David Fogelberg (t h bild nedan) visade upp sin egen skapelse, databasen Bygdeband, för intresserade besökare som snabbt kunde leta fram sina hemorters rötter.



Text & foto: Jesper Ström, ÖHF



"Betala självrisk
på 9 300 kronor?"

Nej, tack! Vi har
en självriskcheck"

Vill ni också ha ett ess i rockärmen?
Gå utbildning – Få självriskcheck. Välj
mellan webbkurs och studiecirkel.

Anmäl er idag >>

sakerforeningsgard.se



Hembygd försäkringen 0200-22 00 55 | hembygd.se
forsakring@hembygdforbundet.se

Hembygd Öst gästade Linköping

Text & bild:
Jesper Ström,
ÖHF

Östergötlands Hembygdsförbunds hade äran att vara värdar för den årliga träffen för nätverket Hembygd Öst. Nätverket består av förbunden i Stockholm, Örebro, Södermanland, Uppland, Gotland, Västmanland och Östergötland. Den 2 oktober träffades nätverket på kansliet i Linköping för att diskutera och jämföra verksamhet, idéer och arbetsrutiner. Deltagarna fick även en presentation av projektet med tjärbränning som Linköpings stift inlett med ett par östgötska föreningar. På programmet ingick också en guidad tur genom staden.

Nätverket Hembygd Öst får en grundlig guidning runt Linköping av Ellinor Collins, Linköpings Guideklubb.

Var med och fira demokratin 100-årsjubileum!

Under **2018-2021** uppmärksammas demokratin intåg i det svenska samhället. Det som vi idag tar för givet är resultatet av en enveten kamp som ledde till allmänna och lika rösträtten för hundra år sedan. Det firas och uppmärksammas på en mängd sätt runt om i samhället.

Hembygdsrörelsen bör vara en självklar del av detta jubileum. Ett inspirerande och högaktuellt tema att arrangera aktiviteter och verksamhet runt fram till 2021!

På [Sveriges Hembygdsförbunds sida](#) hittar ni information om demokratin historia, samt får massor av tips och förslag på aktiviteter som er förening kan ordna som en del av firandet 2018-2021.

Ni kan också läsa mer och få inspiration från dessa två länkar:

[Riksdagens webbplats](#) | [Demokrati100.se](#)

JÄ, MÅ DEN LEVA!
DEMOKRATIN UTI HUNDRADE ÅR

Ryslig spökvandring i Högby



Vikinger intog kyrkogården i Högby under den populära spökvandringen för stora och små den 21 september.

*Text: Helene Gustafsson,
Högby Hembygdsförening.
Foton: Margareta Johansson,
Himmelsby.*

Högby hembygdsförening anordnade med stor hjälp av historiska föreningen Göta Rike en Spökvandring 21 september. Det var några år sen sist och detta var den tredje spökvandringen vi haft i Högby. Eftersom vi har en så fin miljö för sådan aktivitet med runstenarna på åsen bakom Prästgården samt Högby gamla kyrkogård med Högbystenen och med hjälp av många frivilliga spöken och medlemmar ur Göta Rike, hade vi det väl förspänt för att få det gå i lås. En sak är säker: det görs inte av sig självt ...



Två hjälpsamma spöken på vägen.

Det ligger många timmars planering bakom en spökvandring, som kan bli ännu bättre. Det var lite nervöst om det alls skulle komma några som ville gå en promenad i mörkret. Vi hade uppmanat deltagarna att ta med ficklampor och att

mindre barn skulle ha föräldrar med. Föräldrarna fick ta ansvar för om deras barn kunde delta.

Vandringen började med att en liten grupp i taget fick med sig en liten spökhistoria samt en uppmaning att leta bokstäver som skulle bilda ett ord. Väntetiden blev lång för en del, det kom 90 personer som skulle skeppas iväg i lagom stora grupper medan ett spöke bjöd på popcorn under väntetiden. På vandringen fanns sju "stationer" med hemskheter att leta bokstäver på. En väska med äckliga saker att leta runt i. Att gå in i ett kolsvart potatislager där vi satt upp en labyrinth med potatislådor som man skulle treva sig runt under spökliga ljud, svagt lysande ögon och levande spöken, började även pappor tycka att det var lite läskigt.

På kyrkogården härjade det vikingar med svärd och sköldar, säckpipa och blås i kohorn ljud över Högby. Så kom det huvud-



De huvudlösa ryttarna var en kuslig syn på promenaden.



Liemannen väntade uppe på prästgårdsåsen.

lösa ryttare i sakta mak i bakvarv på promenaden. Vägvisare i olika skepnader visade vägen. Uppe på åsen bakom Prästgården stod liemannen med en lie i högsta hugg - av trä, ska tilläggas. Skepnader gjorda av ställningar och

draperade med lakan doppade i betong utgjorde en "station" plus gömda riktiga spöken. Barngråt i skogen med mera bidrog till stämningen.

Till sist var deltagarna tillbaka på hembygdsgården och i smedjan härjade gaster och en "gädda". Där skulle man gissa på hur många godisskallar som fanns i en glasburk utformad som en skalle. Bokstäverna bildade ordet Lucifer och det var 68 godisskallar i burken. Den glade vinnaren blev Mats Nielsen, Mjölby som gissade på 65 st godisskallar och som fick godisburken i pris.

Korv med bröd, kaffe och rulltårta kunde man köpa för liten peng i hembygdsgården under kvällen. Frågande deltagare undrade när vi skulle ha nästa vand-

ring som var ett uppskattat arrangemang, både för stora och små samt oss som spökade.

Om man nu tänker tillbaka vad man kunde gjort bättre är det nog viktigt att ha aktiviteter så barnen inte behöver stå så länge i kö inför vandringen. Nu hade vi ett spöke som bjöd på popcorn, och en del barn smygtittade in i smedjan där gäddan och gästen härjade. Och så kunde man köpa korv och kaffe. Men kön var lång och effekten av vandringen går ju förlorad om man skickar iväg för stora grupper. Så det tål att tänka på inför nästa vandring, när det nu blir någon!



"Spökgäddan" som bodde i smedjan fångade många barns intresse under kvällen.

Kontaktperson för Göta Rike, en historisk förening, heter Hampus Nockmar info@gotarike.org

Vi som ordnade med vandringen var Annette Nilsson Fryer och Helene Gustafsson, Högby hembygdsgårdsförening.



**Nykils Hembygdsgårdsförening
höststädar hembygdsgården
Dalby**

Foto: Roland Johansson

När den stora asken framför bostadshuset faller sina löv, då är det dags att stänga hembygdsgården för säsongen. Då vet vi alla att plat-

sen vill gå till vila efter en intensiv sommar som gett många besökare fina upplevelser.

Hembygdsgården har stått som värd för att antal aktiviteter varav några var dessa. Gökotta tillsammans med kyrkorna i trakten samt att Sya Hembygdsgårdsförening var inbjuden. Alltid trevligt att träffas föreningar emellan!

Föreningen har traditionsenligt arrangerat midsommarfirande en lång rad av år. Den trevliga platsen drar till sig en stor mängd besökare som erbjuds uppträdande av Folkkunnagilletts folkdanslag, dans kring midsommarstången samt trollerier. Därtill kaffe och trevlig stämning.

Det hölls också Gammeldags marknad, en förhållandevis ny tillställning där bygdens knallar deltar och gårdens utställningslokaler står öppna för besök.

Vad gäller drift- och underhållsarbeten, så har årets stora satsning varit att få permanent vatteninstallation till gården. Det innebar borring, grävning och ombyggnation av kök. För detta har föreningen fått stöd från landsbygdsprogrammet. Ett av uthusen har målats om och lyser nu så fint av sin nya rödfärg.

Så var vi framme vid den sista samlingen för torsdagsgruppen, som bestod i att räfsa upp löven från den ståtliga asken. Nu får både styrelsen, "gubbarna" och gården vila tills i vår!

Roland Johansson, "Gubbe".

Kurser våren 2020 i Linköping

Vi har ett stort utbud kurser under våren 2020, varav ett flertal kan vara av särskilt intresse för er som är med i en hembygdsförening. Exempelvis:

- **Soldatforskning**
- **Tolkning av gamla texter för nybörjare**

Även i Mjölby, Åtvidaberg och Vadstena håller vi kurser. Se hela utbudet på vår hemsida via denna länk: <https://dis-filbyter.se/kursutbud/>

Vi kan också ge en kortare inspirationsföreläsning i ett kursämne! Hör då av er till:

Helén Lindqvist

e-post: lindqvist660@gmail.com

tfn: 0704-109966

Släktforskarföreningen



Vi ger ut böcker!



Ett axorov ur vår tidigare utgivning:

Brevens Bruks hembygdsförening: Brevens Bruk, bruksliv i järnets tecken
Knutby-Faringe-Bladåker hembygdsförening: Bygden som steg ur havet
Fanthyttans bygdeförening: Fanthyttan
Borensbergs hembygdsförening: Från Husbyfjöl till Borensberg
Lima, Rörbäcksnäs och Transtrands hembygdsföreningar: Gränsländ
Hafsta byalag: Hafsta genom tiderna
Föreningen Hårdakvarn: Hårdakvarn
Idre hembygdsförening: Idre bygdebok del 1, 2 och 3
Kvistholmsgruppen: Kvistholmskrönika
Ragnarö byalag: Livet i ragnarö
Norra Vi hembygdsförening: Norra Vi
Norra Vi hembygdsförening: Ydrebo
Torpa hembygdsförening: Om Torpa kyrka
Torpa hembygdsförening: Skröner och visor
Refele hembygdsförening: Refeलेbygd
Röks hembygdsvänner: Röksminnen
Rök-Svanshals byalag: Svanshalsminnen
Stoby historieförbund: Stoby by
Särna fornminnesförening: Särnmål

Upplands-Bro Kulturhistoriska förening: Upplands-Bro från då till nu
Birgitta Olsson: Bondeuppror i Skåne
Johan Birath: Brännvin, vatten och bröd. Del 1 och 2
Johan Birath: Ekby sockenstämmor 1787-1818
Johan Birath: Mordet i Hycklinge
Johan Birath: Mordet i Ljungstorp
Johan Birath: Mordet i Mjölby
Johan Birath: Mordet vid Stjärnesand
Johan Birath: Spöken i Östergötland
Berit och Larsen Fjellman: Dalsland och grännsbyden. Del 1 och 2

Erik Jonsson: De första Ormsjöutvandringarna. Del 1 och 2
Bror Steen: En Parvels minnen från Häggestad Norrgård
Osten Andersson: Fjärdingsman i skärgården
Osten Andersson: Orskär
Rune Andersson: Folket på Rygga by
Tony Hagström: Från bondby till municipalsamhälle (Kisa)
Bengt-Arne Bengtsson: Från Östra stambanan till Ostlänken/Göteborgsbanan
Anders Ejdervik och Anders Dahlin: Grövelsjöfjällen, gränslösa fjäll
Sten-Olof Ragnar: Gårdar och stugor i Åsbo
Lennart Nilsson: Gårdarna utmed Lagans strand

Sven Thurin: Historien om Myggsjön
Verner Lindblom och Bengt Räsled: Lexikon, Västergötlands tidiga historia
Bo Werkström: Lunds Timmer AB
Per-Anders Lundh: Mellan Lijeholmen och Somvik
Mona Söderbäck: Mitt Ödeshög
Bo Jansson: Mjölby industrihistoria
Gudrun F. Brännberg: Målare i Medelpad
Kajsa Karlsson: Människor, mark och sköften i Knipered under 250 år
Anita Kindstrand: Ordstäv och talesätt i Umnarydsbygden
Rosa Lindeberg och Majken Sörman-Olsson: Rosas bok
Torbjörn Ljungqvist: Rörörs
Eva Fagerberg: Sankta Ingrid av Skänninge
Alice Andersson: Skeppsås kyrkogård
Catherine Lagercrantz: Tammis på Österbybruk
Eije Fasth: Tranås hommusikår 110 år
Göran Källgård: Vargjakt, emigranter och en drunknad griskulting
Mikael Edberg: Ytterbys gårdar och torp

och många fler...

Vi erbjuder Dig eller Din förening:

- hjälp med allt från manus till färdig bok
- upplagor från 50 ex och uppåt
- intressanta priser
- formgivning
- tryckning
- handledning

Kontakta oss så får vi diskutera just din situation!

Atremi

Axstad Södergård,
0142-171 00

595 94 Mjölby
info@atremi.se

www.atremi.se

Ödeshögs Lokalhistoriska Arkiv

Presenterar



Ett bra bokköp och fin julklapp för 200 kr!

En suverän julklapp och present till företag, kunder, anställda och vänner som vill veta mer om Ödeshögsbygden. Boken har 245 sidors högtintressant historisk läsning, om hur industrialismen föddes i vår bygd och hur den har utvecklats fram till idag. Den är rikt illustrerad med både gamla och nytagna bilder på människor från olika industriarbetsplatser i Ödeshögs kommun.

Köp direkt kontant vid disk eller

Swish **123 438 41 37**

Ödeshögs Lokalhistoriska Arkiv

Mobil 0734-100678 Mail erikssoncharles@gmail.com



Köp julkort och skicka julhälsningar

Sprid julglädje till vänner och bekanta genom att köpa julkort i Sveriges Hembygdsförbunds webbutik. En del av pengarna går till Sveriges Hembygdsfond. På så sätt stödjer du hembygdens arbete med kulturarvet. Du kan också ge en gåva till fonden och skicka en fin julhälsning i A4-format.



www.hembygd.se/julkort



90 SVENSK
KONTO INSAMLINGS
KONTROLL

En God Jul önskas alla Hembygdsbladets läsare!